



*Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van kracht.*

Marc Vanhaverbeke

geboren in Roeselare op 9 maart 1962 en
na een ziekte bij hem thuis in Zuidschote
onverwacht heengegaan op 9 juni 2024.

Samen met familie en vrienden nemen wij in
intieme kring afscheid rond de urne van Marc.

Daarna wordt de urne bijgezet op het
urnenveld in Zuidschote.

U kunt Marc t.e.m. donderdag 13 juni 2024
een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper
en dit van 15 u 00 tot 18 u 30.

Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Dieter Vanhaverbeke en Sophie Vieren
Charles
Anaëlle

Roselien Vanhaverbeke en Pablo Declerck
Emile

Romina Vanhaverbeke en Marcelino Rommens

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

Luc Vanhaverbeke en Bibianne Cornette
Carine Vanhaverbeke en Francky Desot en familie
Geert Vanhaverbeke en Nancy Wyckaert en familie

Een bijzonder woord van dank aan:

zijn huisdokter Astrid Waerenburgh van de huisartsenpraktijk
De Ieperlee in Boezinge
zijn thuisverpleging
zijn kinesisten Els, Mieke en Griet
Familiezorg

Rouwadres:

Kouterstraat 102D, 8650 Merkem (Dieter)